

Jaaroverzicht Koor Nova Zembla 2019

2019 staat in het teken van ons JUBEL jaar: wij bestaan in mei 10 jaar. En daar willen we op allerlei manieren aandacht aan besteden. Ten eerste willen we een groots jubileumconcert organiseren: Alle voorbereidingen hiervoor zijn al in 2018 voltrokken.

We gaan op 3 februari, de dag voor Wereldkankerday een concert geven in de Fontein. Dit wordt spannend want hier kunnen meer dan 200 mensen in en gaat het ons lukken om de zaal enigszins gevuld te krijgen? Wat een uitdaging!

We drukken officieel kaartjes, maken mooie herinneringsbekers (jaja dat wordt een collectors item ☺) maken mooie redactionele stukjes voor in de krant, Stichting Kanker in Beeld besteed er aandacht aan op hun website. We hangen posters op in de Stad en omgeving en de kerk de Fontein in de Stad geeft alle medewerking door vermelding in de wijk-/ kerkkrant en vermelding vanaf de kansel.

De hele maand januari staat in het teken van het aanleren van nieuw repertoire en de puntjes op de i bij de bekendere liederen. Elke zaterdag ochtend wordt er flink geoefend – gaat dit allemaal lukken? Ieder van ons leert thuis zijn eigen partij, ondersteund door Antien haar opnames van de muziek per telefoon. Er heerst een gezonde spanning onder alle leden: we willen dit concert zo graag laten slagen.

De nieuwe piano doet wonderen: elke zaterdag ochtend gaan we naar huis met meer zelfvertrouwen. Zo waar het gaat steeds mooier klinken!

Er is echter ook een schaduw kant: wij zijn een lotgenoten koor en wij maken ons ook flink zorgen of ons geliefd koorlid Coby. Zij is zo ernstig ziek en het koor is haar alles. Gaat het lukken om mee te zingen met het concert? In gedachten zijn wij veel met haar bezig en hopen er het beste van.

3 februari nadert. We hebben op 2 februari onze generale repetitie. De middag wordt door een ieder besteed aan bakken, koken, cadeautjes inpakken, boeken verzamelen etc voor de verkoop in de pauze van het concert. Er zijn al heel wat kaartjes verkocht in de voorverkoop...dit geeft zo'n enorm boost.

Zondag 3 februari. De wensambulance staat voor de kerk: Coby is met haar dochter en schoonzoon aanwezig en gaat meezingen. De zaal zit helemaal vol publiek 225 bezoekers. Oud leden zijn aanwezig, want zij gaan ook nog meezingen. Cora Honing van Stichting Kanker in Beeld, het overkoepelende orgaan van de Zingen voor je Leven koren is aanwezig. Het is een gezellige uitgelaten drukte.

De middag wordt door Elvira met een prachtige inleiding geopend. De gemeenschappelijke factor is deze middag de ziekte kanker, een heel triest gegeven. En desondanks willen wij iedereen een warme, verbindende, inspirerende, hartelijke, blije, saamhorige, middag toewensen. Wij bestaan 10 jaar en wij willen iedereen die aanwezig is graag laten delen in wat wij ervaren met samen zingen, samen huilen, samen delen, samen dromen en samen hopen.

Antien heeft de gave om ons zelfvertrouwen te geven en ons plezier in zingen te laten ervaren, zelfs onder stress! De zaal wordt erbij betrokken en de kerk wordt gevuld met prachtig gezang: Wij allen Zingen voor ons Leven.

Sponsors worden "toegezongen en liederlijk bedankt" voor alles wat er de laatste jaren mede door hun toedoen tot stand is gebracht.

Er wordt in de pauze gebruik gemaakt van de speciale rustruimte want een concert geven is een grote aanslag op de leden hun energie niveau. Maar we voelen ons ook gedragen: Coby is er bij. Er zijn ook thuis luisteraars die via de kerk telefoon mee luisteren. Het warme weerzien

met oud koorleden. Al die 225 bezoekers, wie had het durven dromen? Wij stijgen best wel een beetje boven ons zelf uit.....

Dankbaar sluiten we het concert af. Wat een mooie viering dat wij 10 jaar bestaan! Wat een pracht van een dirigente hebben wij: Antien Frets die de hele middag ook nog eens alles aan elkaar praat, en de rust zelve is en zo inspirerend haar taak vervuld en iedereen in haar enthousiasme muzikaal mee neemt.

Verwacht en toch geschrokken en aangedaan moeten wij afscheid nemen van Coby begin maart. Wij mogen haar naar het paradijs zingen met ons lied Noyana. Wij proberen elkaar in deze werkelijkheid tot steun te zijn. Onze zangochtenden zijn gekleurd en vol emotie. Wij mogen nieuwe leden begroeten die geïnspireerd zijn geraakt door ons concert. En we steunen elkaar bij het slechte nieuws dat sommige leden gekregen hebben. Het leven zit vol pieken en dalen en toch voelt het dan zo goed om met elkaar te zingen!

Vanaf april werken wij met " Buddy's", elke zaterdag ochtend staat één van de leden onderaan de trap om de niet zo mobiele leden bij te staan om de trap op en af te helpen. Wij zingen nl op de eerste verdieping van het Boshuys, een prachtige locatie midden in de natuur, met uitzicht op eekhoorns, herten, allerlei mooie zangvogeltjes. Wij vergelijken dit wel eens met een vogel kijkhut. Eén lid oppert: kunnen we misschien een traplift aanschaffen. Wij zullen ons hier eens serieus over gaan buigen als bestuur.....De maand wordt afgesloten met Koningsdag . Deze valt op onze zang ochtend en we komen allemaal gekleed in rood, wit, blauw en/of oranje. Ons repertoire is aangepast: veel vaderlands liederen en natuurlijk het liedje van Wim Kan en Corrie Brokken "Ik vertolk, ik vertolk" We hebben er veel plezier in en worden tijdens de pauze getraakteerd op oranje tompoezen.

De zomer is in aantocht en er wordt ons een prachtige zeiltocht op het wad aangeboden ter ere van ons 10-jarig bestaan! De firma Stork uit Delfzijl biedt ons voltallige koor aan om een dag mee te zeilen op de EEMS 1, een loodskotter. We moeten zorgen dat wij niet naast onze schoenen gaan lopen maar dit is toch geweldig! Het motto van Koor Nova Zembla is : *"je moet zeilen op de wind van vandaag"* En op 6 juli vertrekken wij op een koude en regenachtige dag vanuit de haven van Delfzijl, we kunnen niet naar het Wad vanwege de harde wind maar de Dollard is net zo mooi. Aan het einde van de dag is iedereen koud en nat en warmen we ons op in de kajuit. En dan blijken we ook nog eens shantymusikanten in huis te hebben....dan is de kou gauw vergeten.

In augustus starten we ons 2^{de} halfjaar met een zomerzangochtend. Antien heeft prachtige liederen uitgezocht, niet allemaal uit ons repertoire maar liederen die iedereen zo mee kan zingen. We zijn blij dat we elkaar weer zien en spreken en kunnen steunen. Want een ieder zijn proces van verwerking t.a.v. kanker gaat gewoon door ondanks vakantie en zomer hitte. Wij beleven onze klanken als verzachtend: even de zinnen verzetten, elkaar in de ogen zien, even vasthouden, er voor elkaar zijn. Lucht in je longen krijgen, je lijf voelen terwijl je zingt. En een lied sturen ter bemoediging naar een lid die haar man zeer ernstig ziek is.

Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum te Haren faciliteert onze zangruimte en de koffie en de thee. Daar zijn wij hen zeer dankbaar voor. Wij zouden graag iets terug willen doen. Dit voorjaar hebben wij besloten om 20 nieuwe stapelstoelen met transportkarretje aan te vragen via Univé Stichting voor Elkaar. Een fonds dat lokale initiatieven en aanvragen ondersteunt. Deze aanvraag is gehonoreerd door Univé' en eind augustus zitten onze leden op heerlijke zachte stoelen i.p.v. op houten klapstoelen, tijdens de zangochtend. En zo starten wij ons 2^{de} halfjaar van 2019: We zingen "we are sending you light": sommige leden moeten afscheid nemen van dierbaren anderen hebben verdrietige ontwikkelingen t.a.v. hun ziekte te horen gekregen. Ons motto lied blijft van alle dag: "Je moet zeilen op de wind van vandaag". Onze zangochtenden zijn troostend en verbindend en inspirerend, wat is dat toch nodig om het leven met al zijn facetten aan te gaan.

Op 9 november organiseren we weer een open zangochtend. Het is belangrijk om de regio te laten weten dat er een Zingen voor je Leven Koor in Haren bestaat. Het is daarnaast ook nog een heel bijzondere ochtend: We hebben fondsen aangeschreven of het misschien mogelijk was dat zij samen met koor Nova Zembla een traplift zouden kunnen realiseren. Het dr. C.J. Vaillant fonds honoreert onze aanvraag en het wachten was nog op het Monuta Helpt fonds. Helga Talsma is ambassadeur van dit fonds in Haren en zij steekt er veel energie in om ons bij Monuta Helpt aan te bevelen. Het koor doet ook nog een duit in het zakje door een soort trailerfilmpje op te nemen en naar Monuta te sturen. Het is een aanstekelijk liedje door Antien gemaakt en we krijgen leuke reacties van Monuta leden terug. Op 9 november overhandigt Helga Talsma ons een prachtige check van het Monuta Helpt Fonds. Wij zijn super trots en dankbaar: de traplift gaat er komen! RTV Noord is aanwezig bij de overhandiging en maakt er een mooi item van.

Wij sluiten ons Jubeljaar af met het in gebruik nemen van de traplift. 5 Leden maken er inmiddels gebruik van en de cliënten van Het Behouden Huys kunnen er ook gebruik van maken. Op deze kerst zang ochtend geven leden elkaar muzikale cadeautjes, zingen we samen kerstliederen en wordt er een verhaal voor gelezen en een zelfgemaakt cadeautje wordt uitgedeeld. Zo sluiten we 2019 af met mooie samenzang. Wij Zongen het afgelopen jaar voor ons Leven, met alle ups en downs, soms verdrietig, soms sterker, maar zeker in verbinding met elkaar via alle mooie liederen die we gezongen hebben. Met dank aan Antien, die elke zangochtend ons inspireerde, ons verstilde en ons bemoedigde. Wat een prachtig Zingen voor je leven Koor Nova Zembla zijn we samen.

Dit mooie koor kent ook nog een kwartaal blaadje "het Zemblaadje" opgezet door een koorlid. We lezen mooie interviews met koorleden, gedichten en inspirerende teksten. Het is een mooie aanvulling op de ontmoetingen tijdens de zang ochtenden en zo leren wij elkaar beter kennen.

Ank Witteveen,

Secr. Zingen voor je Leven Koor Nova Zembla