

Jaarverslag 2020 Zingen voor je Leven Koor Nova Zembla

Na ons succesvolle 10-jarig jubileum jaar 2019 begonnen we vol vertrouwen aan het jaar 2020.

De traplift bracht iedereen zonder moeite naar de eerste verdieping van het Boshuys, we zaten prettig op onze nieuwe stapelstoelen, Antien begeleidde ons op de nieuwe piano en nieuwe gitaar en we verwelkomden 2 nieuwe leden. Kortom we zeilden voor de wind terwijl we genoten van het samen zingen. We zongen *Let it be* en *Yesterday* en *Als alles duister is* en *'t het nog nooit nog nooit zo donker west*. Niemand had dan ook kunnen voorzien dat wij in 2020 alle zeilen bij moesten zetten:

*Je moet zeilen op de wind van vandaag,
de wind van gisteren helpt je niet vooruit,
de wind van morgen blijft misschien wel uit,
je moet zeilen op de wind van vandaag.*

De coronapandemie en de daarop volgende lockdown maakten dat we creatief moesten worden. En om eerlijk te zijn is dat ons best wel goed gelukt. We bedachten dat we via whatsapp konden gaan **Thuis Zingen**. Antien nodigde ons elke 2 weken uit om mee te doen. We zagen elkaar niet maar in gedachten zongen we wel samen! Hoe ga je dan ineens om met het overlijden van ons koorlid Bram, terwijl we elkaar niet lieflijk konden steunen?

Bram die zo mooi Ede Staal kon vertolken. Antien besteedde een zangochtend aan alle mooie herinneringen aan Bram, zijn humor en zijn prachtige zangstem. Juist nu kreeg zijn vertolking van *Credo* en *t zel weer veujoar worden* nieuwe betekenis. Dank aan Antien die ons steunde om het gemis en bijzondere afscheid van Bram muzikaal en emotioneel een plekje te geven in deze corona tijd: iedereen in zijn eigen huis.

Elke zangochtend werd een koorlid uitgenodigd om een filmpje op te sturen, waarbij je kon vertellen waarom je een bepaald verzoek nummer wilde zingen. Dit werd dan tijdens het **Thuis Zingen** via WhatsApp toe gezonden. Anita vroeg het lied *De Zee* aan terwijl zij voor een prachtig schilderij stond van zee, strand en de duinen. Zij nam ons mee naar haar jeugdvakanties op Vlieland en haar jaarlijkse verlangen sindsdien om 1 keer per jaar naar zee te gaan en de vertroosting die de zee haar gaf...Niet lang daarna kwam Anita te overlijden; een aantal koorleden heeft nog in een erehaag haar uitgeleide gedaan terwijl we het lied *Noyana* (wij zijn allen onderweg naar het paradijs) voor haar zongen. Juist nu we elkaar persoonlijk zo nodig hadden moesten we afstand houden en thuis blijven.

En dan in eens wordt er een kleine attentie gebracht van het bestuur: een klein boekje over vriendschap en dat het leven mooi is en een hart met het lied *We'll meet again*. Vele **Thuis Zing** zangochtenden sluiten we af met dit lied. We zingen het omdat Nederland 75 jaar bevrijding viert en we zingen het als troost voor onszelf, want juist nu is het verlangen zo groot om elkaar te mogen zien.

Dat is mede een reden om juist deze zomer door te gaan met zingen: buiten. Op veilige afstand van elkaar. We vullen de ochtenden zelf in, Han speelt op gitaar of op zijn accordeon: *Molly Malone* brengt goede herinneringen naar boven toen we vorig jaar met elkaar op de Eems 1 gingen zeilen op de Dollard.

Wanneer het te koud wordt en de regels weer aangescherpt gaan worden gaan we over op Zoom zingen. Voor velen een hele nieuwe ervaring. Het leuke is dat we elkaar nu wel kunnen zien en in de pauzes met elkaar kunnen spreken.

We leren *Tibie Payom* en *You are the new day*. Het maakt ons wel heel nieuwsgierig naar hoe dit zal klinken als we eenmaal weer samen mogen zingen!

We sluiten 2020 af met een kerstzangochtend, via zoom met prachtige bijdragen van de koorleden. Alle leden hebben thuis een amaryllis bol gekregen van het bestuur ter bemoediging in deze donkere dag. We missen elkaar ontzettend. Niet ieder koorlid ervaart thuis zoom zingen als bevredigend en kan het opbrengen hier aan mee te doen. Twee nieuwe koorleden zijn gestopt omdat het thuis zingen begrijpelijkerwijs niet voldeed aan hun verwachtingen. Alle andere leden blijven trouw lid en dat wordt enorm gewaardeerd: Wij willen onze dirigente graag behouden. We voelen dat we daar met elkaar aan bij moeten dragen en daar willen wij garant voor staan. De Corona pandemie eist veel van ons incasseringsvermogen. Terwijl we allemaal ook belast zijn met een andere zware last, nl. kanker en/of de gevolgen daarvan. Dit alles met elkaar doet een groot beroep op onze draagkracht.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft , krijgt nu extra betekenis. Wij zijn eraan gewend om op zoek te gaan naar kleine lichtpuntjes en als dat even niet lukt dan hopen we bij elkaar te kunnen schuilen: *Mag ik dan bij jou*.

Jazeker want wij zijn een lotgenoten koor. Zingen is onze kracht en wij zingen omdat wij Leven.

Niet onvermeld mag blijven dat we dit jaar voor het eerst op 4 februari, op Wereldkankerdag twee kleine concerten hebben gegeven in het UMCG en in het Martini Ziekenhuis. Dit was een bijzondere ervaring. Oog TV heeft Antien en Dorien geïnterviewd en in het Martini ziekenhuis liepen we zingend over de gang. Voor sommige koor leden was dat wel heel confronterend: pijnlijke herinneringen kwamen naar boven. Zo bijzonder dat we dus wel op juist die 2 locaties samen hebben gezongen.

Ank Witteveen

Secr. Zingen voor je Leven Koor Nova Zembra