

## Jaarverslag 2021 Zingen voor je Leven Koor Nova Zembla

Dankzij Antien haar enthousiasme en uitleg waarom het zo belangrijk is dat we toch ook thuis blijven zingen gaan we positief van start met het nieuwe jaar 2021. We oefenen onze stem, onze ademhaling, ons algeheel welzijn, we trainen onze hersenen, we maken het gelukstofje aan – wie wordt daar niet blij van 😊 – we blijven verbonden met elkaar, we blijven delen hoe het met ons gaat. Met andere woorden: Zingen voor je Leven Koor Nova Zembla stopt niet met zingen!

De amaryllis bol groeit onder tussen gestaag en elke 2 weken toont iedereen via de camera zijn/haar bloeiende bloem. Laten we hier ook vermelden dat we een eigen digitaal krantje hebben: het Zemblaadje. Hierin staan interviews met koorleden, recepten, gedichten, mooie spreuken en achtergronden van bepaalde liederen. We hebben groot schrijf talent onder onze koorleden. Dank aan de redacteurs want zij zijn de drijvende kracht en ook via die kant proberen we de onderlinge verbinding te waarborgen.

We zingen *Early one morning* en de klassieker *Edelweiss*.

Trix ziet op tv Drenthe een reportage over Jamulus zingen: Dat is samen zingen via Zoom waarbij je elkaar kunt horen en waarbij een apparaatje de vertraging eruit haalt.

Dat willen wij ook!

Het lijkt gemakkelijk maar er komt nog al wat bij kijken: we schaffen een aantal JamnSing boxjes aan. Met een klein groepje stemmen we af en oefenen buiten de zangochtenden om waarna we in mei samen met het koor via zoom en de JamnSing een zangochtend hebben. Iedereen is enthousiast: we horen samenzang en wat klinkt dat weer vertrouwd: samenzingen! Het C.J Vaillantfonds van LVC honoreert onze aanvraag om voor alle leden een JamnSingbox aan te schaffen. Wat een luxe.

Ondertussen stijgt de temperatuur en is het droog weer. We kiezen er voor om naast zoom zingen weer samen te komen en buiten te zingen voor Het Boshuys, op gepaste afstand. We hebben elkaar bijna een halfjaar lang niet liefelijk ontmoet. ....

Deze zomer nemen we afscheid van Sjitske onze creatieve duizendpoot. Elke Kerst zangochtend maakte Sjitske een cadeautje voor elk koor lid. Daarnaast had ze stevast een ontzettend leuke bijdrage met een passend verhaal. Haar lied was *Blowing in the wind* welke regelmatig op ons repertoire staat. Zo wordt zij niet vergeten.

Nu we buiten zingen lijkt het als of we zoveel zelfverzekerder zingen! We durven allemaal onze stem te gebruiken en genieten van onze samenzang: zo mooi klinkt het en wat hebben we hier naar verlangd: *Faria, faria trekken wij naar buiten* en *'t zijn de kleine dingen die het doen*. *Sleepsong* en *Mon ame se repose* staan nieuw op het repertoire.

Ook deze zomer zingen wij gewoon door. De weergoden zijn ons zeer gunstig gezind. Alle zangochtenden zijn droog. Juist nu het eindelijk weer mag is er ondanks de vakantie een hoge opkomst elke 2 weken.

Zingen voor je Leven bij Koor Nova Zembla lijkt soms overschaduwd door corona en alle maatregelen die daarbij horen. Emoties delen via een scherm is niet echt ideaal. Elkaars nabijheid voelen komt niet dichterbij dan 1,5 meter. Het is ingewikkeld en verwarrend. We proberen ons strikt aan de regels te houden want we willen niet dat het virus zich verspreid via ons koor. We proberen zo goed mogelijk mee te bewegen. Het helpt dat we onze focus houden met het aanleren van nieuwe liederen en het aanscherpen van het wat oudere repertoire. *You are the new day* vraagt concentratie en heel goed luisteren naar de andere partijen waardoor het vanzelfsprekender wordt om je eigen partij in te voegen op gevoel en gehoor.

Wat zouden we graag weer een concert willen organiseren. De positieve spanning, het plezier, het publiek dat enthousiast meezingt, helaas is dat nog steeds toekomst muziek.

Toch willen we van ons laten horen. We willen laten weten dat we er zijn. Eén op de drie mensen wordt geraakt door kanker en heeft te dealen met alles wat daarbij komt kijken. Het heeft zo'n enorme impact op een ieders leven.

De oktobermaand is pink ribbon/borstkanker maand. Hier willen wij aandacht aan schenken door een klein concert te geven in Haren. We zingen voor het winkelende publiek rond de kerk. Schoorvoetend wordt er geluisterd....Er staan ook lieve en blije verwanten te luisteren. Kleinkinderen van Elvira delen onze flyer uit. En wij worden tenslotte bedankt door de dochters van Clara: we krijgen allemaal een roos met een rose strikje aangereikt.

*We moeten zeilen op de wind van vandaag  
De wind van gisteren helpt je niet vooruit  
De wind van morgen blijft misschien wel uit  
Je moet zeilen op de wind van vandaag.....*

Wij blijken wel enorm veerkrachtig te zijn.

Als buiten zingen niet meer kan en binnen zingen mag maar met 4 personen dan gaan we weer thuis zoomen olv een klein 4 persoons harmonieus koortje.

Mag binnen zingen wel met een groep dan kan dat alleen met de ramen en deuren open vanwege de broodnodige ventilatie, in dikke truien, met de jas aan en een fleecedeken om de benen, kun je best wel samen zingen en samen zijn.

We gaan weer richting de kerst zangochtend. We leren het lied '*Onderweg*' van Boudewijn de Groot, '*Es ist ein ros entsprungen aus einer Wurzel Zart*' en als uitsmijter *Feliz Navidad*.

We hebben geluk. 's Morgens vieren we onze kerstzangochtend terwijl om 5 uur 's middags alles weer in lockdown gaat....We kunnen niet anders dan zeilen op de wind van vandaag.

Wij danken de gemeente Groningen voor de financiële ondersteuning die wij voor dit jaar van hen mochten ontvangen vanwege de extra uitgaven die we door corona hebben moeten doen. Bijvoorbeeld de aanschaf van microfoons, een mengpaneel en een CO2 meter.

Wij bedanken Antien onze dirigente, voor haar tomeloze inzet en ondersteuning naar het zoeken van oplossingen. Een jaar lang hebben wij geen "gewone" zangochtend gehad desondanks zijn wij 26 keer samen gekomen, lijfelijk en digitaal. Wij hebben geen enkele zangochtend overgeslagen. Zij bleek de stabiele factor in onzekere tijden.

Kanker raakt iedereen! Dit hoef je niet alleen te doen. Mocht je geraakt zijn door onze jaarverslagen, onze website en muziekfilmpjes

en heb je zin om hier onderdeel van te zijn: Wees welkom bij ons koor en zing mee: '*Come sing a song with me*'.

Ank Witteveen

Secr. Zingen voor je Leven Koor Nova Zembla